

# THE DOG FROM YESTERDAY

## De hond van gisteren

6 uur s-morgens, de zon begint net op te komen,  
Ik trek mijn wandelschoenen aan, maak een kop koffie en trek de deur achter me dicht,  
Ik ga immers wandelen met “de hond van gisteren”...

##

We wandelden door het bos, honderden keren daarvoor, maar vandaag is alles anders... mijn  
hond is nu een geest die rent in de mist.  
Ik wandel met “de hond van gisteren”...

##

Hij rent over paden en wegen die nooit eindigen,  
Waar vrijheid geen grenzen heeft, hij vindt zijn wegen en  
Ik wandel met “de hond van gisteren”...

##

Er is geen beweging in het water, als hij door de plassen rent, dan draait hij zich om en kwispelt  
naar mij, een blik van “ik laat je niet achter” maar ik realiseer me dat  
Ik wandel met “de hond van gisteren”...

##

Een vrolijke geest die rent over paden die nooit eindigen, waar vrijheid onbeperkt is, hij blijft  
altijd mijn grote vriend, maar hij verliet mij zónder waarschuwing,  
en ik wandel met “de hond van gisteren”...

##

Ik weet zeker, dat hij terugkomt om te spelen en dat hij op mij zal wachten “de hond van  
gisteren”...

##

Nu heb ik iets om in te geloven, ik weet dat hij weg is, maar hij zal altijd “mijn hond van  
gisteren” zijn....



In droeve herinnering aan mijn lieve “Harry”.