

Als deelnemer met de “oudste” hond mocht ik een stukje schrijven over de VUT-wedstrijd:  
**“Hoe heurt het eigenlijk”.**

Zoals het heurt eerst alle “egards” voor de organisatie Henny en Kees, zij hebben weer gezorgd voor een onvergetelijke dag voor onze “oudjes” .

Er was weer veel tijd in gestoken om ons mooie “aangeklede” proeven voor te schotelen rond het thema “eten en drinken”.

Ook de meeste deelnemers hadden gehoor gegeven aan de oproep om passend gekleed te komen, zelfs Freule Reijers van Beneden tot Leeuwen was aanwezig en kreeg daarom de prijs voor haar verschijning.

Helaas had men het weer niet in de hand dus verdween alle “tweed” en dergelijke al gauw onder de regenjassen en –broeken.

Ik begon met mijn kanjer “Björkskogens Olle van Marleans” (21 mei “14” jaar) bij het “Dinner” (proef 4).

Hier moest men zelf een wildragout maken (overgebleven macaroni-schotel van Henny en Ron).

Gezien het visuele aspect toch maar niet om het recept gevraagd.

De hond moest de andere kant uitkijken waar wat gebeurde, een dubbele markeer, helaas voor ons verdween de 2<sup>e</sup> markeer via takken in de bosrand en niet op het pad.

De wind stond verkeerd dus pech, maar de 1<sup>e</sup> markeer was perfect, ik was de 1<sup>e</sup> deelnemer hier dus zelf weet je niets en viel niets te sturen.

Toen naar het “Supper” (proef 5).

Wij mochten beiden plaatsnemen in de comfortabele fauteuils voor een glaasje, echter de flessen waren nu al leeg en dit was niet de schuld van de keurmeester want die oogde nog fris en nuchter.

Ondertussen was de jacht nog bezig en met enkele schoten vielen er 2 eenden in de vijver.

Dus gedaan met de rust en aan het werk.

Beide apporten werden rustig en gedreven op de juiste manier binnengebracht.

Wij hadden toch weer honger gekregen dus op naar het “Breakfast” (proef 1).

Gelukkig had ik mijn geweer nog bij me, want uit het bos kwam een wild zwijn, gelijk geschoten en deze bleef verdoofd staan.

Achter dit zwijn moesten nog 5 bakworsten liggen voor het ontbijt, dus aan de gang.

Vooraf oppassen dat de hond niet in het bos verdween een na veel aanmoedigingen en “vooruits” kwamen de bakworsten op zijn tempo, op volgorde van de rij, één voor één binnen.

In een woord SUPER, alle 5 binnen.

Gelukkig waren het geen echte worsten anders was dit een grote onkostenpost voor de organisatie geweest want dan waren er niet veel binnengekomen.

Op naar de “Lunch”(proef 2).

Hier werd nog gejaagd en de jager schoot 2 eenden uit de lucht, maar ik moet eerst een al geschoten konijn ophalen en aan de keurmeester aanbieden om de kijken of er nog iets van te maken was.

Deze (voor mijn oudje) verre markeers, met een bossage er tussen, had hij duidelijk niet gezien.



Ging richting jager maar toen naar de verkeerde kant en was moeilijk te dirigeren, dus helaas deze eenden kwamen niet binnen.

Wij hadden dorst gekregen dus "Time for Tea" (proef 3).

Toen bleek dat men nog wild kwijt was, ook de lokstal was nog niet opgeruimd, dus weer aan de slag. Achter een veelvoud aan lokeenden, -kraaien etc. moest het wild (dummies) liggen dat binnen moest komen. Deze 2 "blinds" 1 voor het hout en 1 erachter, kwamen uiteraard na de aanmoedingen en vooruits mooi binnen, alle lokeenden bleven waar zij stonden.



Ik ben supertrots op mijn kanjer "Olle" na jaren niets meer hebben gedaan, ook geen jacht.

Alleen af en toe thuis een verstopte dummy of een keer sporadisch onderweg, toch maar op bijna 4 proeven alles binnengehaald. Hij had er nog duidelijk veel plezier in.

Deze wedstrijd was een mooie afsluiting voor hem, gezien zijn leeftijd een hond van de dag, 2 zusjes van hem zijn nog niet zolang geleden overleden, dus realistisch blijven, Olle is een heerlijke kameraad, een geweldige knuffelbeer

en altijd lief voor kinderen en pups, van dominante reuen moet hij niets hebben en gaat dan ook op zijn strepen staan, alhoewel hij nu ook ontwijkgedrag laat zien.

Ook in wedstrijdverband vele prijzen met hem gewonnen, hoogste was een KNJV A, daarnaast vele mooie "B"-maps gelopen

Omdat Olle vandaag de "oudste" hond was kreeg hij ook nog een mooie prijs (een vachtkussen). In denk in de eindklassering dat hij ergens in het midden is uitgekomen (78 punten), meer dan verdienstelijk.

De winnaar werd Willeke v.Eerden met Abbotross Aileen, ook de andere "nimrod-oudjes" deden het goed 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup>.

Henny en Kees, nogmaals bedankt voor deze superleuke dag, als enigste punt-→ het weer werkte dit jaar niet mee, dus een reden om dit volgend jaar toch nog weer te organiseren met dan uitstekende condities, heb ik al besteld voor jullie.

Hans Peters

PS voor de terreineigenaar: Een prachtig terrein waar alles mogelijk is en gezien het aantal wedstrijden die hier gedurende het jaar worden gehouden, zeer gewild.

Misschien een idee om d.m.v. goedkope rijplaten een klein paadje naar het terrein te maken, zodat niet kilo's aan klei meegenomen wordt naar de auto's, ik begreep wel dat ook op jacht je door alles heen moet ploeteren, maar dat is toch wat anders.

