



Tekst en foto's: Henny M. Schoor

## Zijn wij zulke geweldige keukenprinsessen, of zijn onze honden van die onbesuisde schrokkers?!!!!

**H**et is een feit!! Zodra de voerbakken van onze honden de grond raken, gaan hun muilen al wijd open en is het voer in no time verdwenen! Maakt niet uit of het droogbrokken of dat het het zogenaamde 'natvoer' is. Eén ding is zeker: Hap Schrok Weg! Recordtijden van minder dan 30 seconden zijn echt geen uitzondering. Als je in aanmerking neemt, dat de meeste hondeneigenaren 1 of misschien 2 x per dag voeren, slokken de honden in no time bijna een halve kilo voer naar binnen. (Natuurlijk is het het allerbeste en ook het meest veilige om 3 of 4 keer per dag de hond te voeren) Die halve kilo voer komt als een dikke prop in de maag terecht en kan een dodelijke maagtorsie veroorzaken! Als je er dan niet binnen 30 minuten bij bent, dan is het echt 'einde verhaal', en sterft de hond een afschuwelijke en pijnlijke dood!

### Schrokbakken

We hoorden echter van speciale voerbakken, de zogenaamde Schrokbakken. Daar werd heel lovend over gesproken. Immers, honden die zo ongelooflijk snel hun voer

naar binnen schrokken, hebben niet alleen een grote kans op een maagtorsie, maar ook hun spijsvertering gaat veel dan slechter. We hebben nog niet eens over overgewicht, want dat wordt met al dat geschrok ook heel makkelijk bereikt.

### Belangstelling werd gewekt.

Op verschillende hondententoonstellingen hebben we schrokbakken gezien. Het waren vaak van die dunne plastic dingen met een hobbel in het midden. We hebben toen verder gezocht, en we kwamen uit bij de zgn. Kyenbakken. Die hebben we toen meteen aangeschaft. Het waren natuurlijk de duurste, maar dat heb je voor de gezondheid van je lieveling graag over! Deze Kyenbakken maakten van onze viervoeters een soort puzzelaars. Bij thuiskomst waren de brokjes en het vlees netjes in alle gangetjes en hokjes gewreven. De hond keek heel kritisch naar ons, maar wij hadden binnenpretjes.

### Wat een verschil!

Onze honden deden nu ruim 10 minuten over hun maaltijd. Het leek wel of ze af en toe boze blikken in onze richting wierpen.

### Resultaat.

En wat nú? Ze puzzelen zich iedere avond suf. Met hun sterke tong gaan ze door alle obstakels, groeven, bochtjes en spiralen. En het eten gaat zoveel beter. Ook zien wij geen dunne ontlasting meer. Al met al, wij zijn heel blij met deze schrokbakken. En de woefjes zijn dankbaar, want wat is er leuker dan extra lang tafelen?

Henny M. Schoor

### PS. wat is nu eigenlijk een maagtorsie??

Het probleem is, dat de meeste mensen (onbewust) een maagtorsie te laat herkennen. Het dik worden van de buik kan al snel verslechtering van de hele conditie van de hond veroorzaken.

De maag is een slag gedraaid waardoor de in- en uitgang van de maag afgesloten wordt, waardoor ook belangrijke bloedvaten geblokkeerd worden.

Het voedsel, dat in de maag zit, zal blijven gisten en waardoor de brokken uitzetten.

Als je dit in de gaten hebt, ga dan direct met spoed naar de dichtstbijzijnde dierenarts.

In dit stadium telt elke minuut, om de druk van de maag af te laten nemen.

