

Komt een voorjager bij de dokter.....

Het valt mij wel eens op: hygiëne staat bij iedereen zo héél hoog in het vaandel, maar als voorjagers met hun jachthond gaan werken: dan worden alle die principes vaak overboord gegooid.

Op een van de laatste proeven waar ik mocht keuren, hadden we grote bakken met wild. De helpers waren super enthousiast; kraaien wisselden elkaar af met konijnen. Ze werden gegooid en neergelegd en als de honden ze niet binnen haalden, dan deden de helpers het.

Ook de canvas dummies, royaal bedekt met “enthousiast” hondenkwijl, werden volop ter hand genomen.

Na een paar uurtjes druk met keuren, kwam het catering-autootje aan met lunches en koffie. Dat is altijd weer een fijn moment!

De beide helpers bedachten zich geen moment, gristen hun zakjes met broodjes uit de bak en tasten toe. Ze lieten het zich héél goed smaken, de broodjes in hun knuisten geklemd.

Maar met diezelfde handen hadden ze de hele ochtend dooie kraaien en bloederige konijnen geworpen!!

Is het dan niet even het juiste moment om je handen af te vegen aan b.v. een hygiënisch doekje. Zelf hebben we een plastic doos met “Glorix doekjes” in de auto staan, want realiseert men zich wel eens dat een kraai een lijkenvreter is.... en een dood konijn is ook een bacterie verspreider!!

De flesjes met het zogenaamde “handen-waslotion” verspreiden volgens mij bacteriën van de linker naar de rechterhand. (en weer terug)

De gulden middenweg

Er zullen nu ongetwijfeld lezers zijn, die hun schouders ophalen en dit verhaal “trutterig” vinden.

Wat inderdaad als “trutterig” wordt ervaren, zijn – vooral de eerste lessen van een jachthondencursus - de dametjes die met een krant een eend aanpakken of handschoentjes dragen als het “dooie” konijn binnenkomt.

Dat is van het ene uiterste naar het andere uiterste.

Maar even de handen “wassen” (of is het “chemisch reinigen”) met zo een hygiënisch doekje, voordat men aan de hap gaat beginnen, kan volgens mij helemaal geen kwaad.



Het is natuurlijk weer een ander geval als men op jacht is en met “vers” wild werkt. Dat is toch weer even iets aantrekkelijker dan wild dat al weken dood is, uit de vriezer komt en dan heeft liggen ontdooien.

De meeste voorjagers zullen al tamelijk resistent zijn tegen de hand-bacterie, van dood wild. Maar om een salmonella-besmetting uit te lokken, is ook niet echt verstandig.

Eet smakelijk!

Henny M. Schoor

De “Glorix” doekjes die in bovengenoemd stukje aangehaald worden, bevatten geen bleek. Officieel zijn ze ook niet voor “persoonlijk” gebruik, maar onze ervaring is, dat je handen weer lekker schoon zijn, na gebruik van wild enz.

Natuurlijk is er op dit gebied nog veel meer te koop, maar m.i. is een doekje met een “stevige” samenstelling in onze hobby niet echt overbodig.

(p.s. wij hebben géén aandelen in Glorix-doekjes, maar zijn er wel heel blij mee)